

Zaterdag 3 september 2016, ZBSD dagje uit

In de ochtend om 10.00 uur verzamelende we bij Toon Vertier in Best, daar werden we ontvangen met lekkere koffie of thee.



Om 10.30 uur kregen we uitleg hoe we met de Tuk Tuk moesten rijden, natuurlijk was er een gebarentolk aanwezig.



Daarna mochten we even proef rijden op het terrein. Als je goed kon rijden dan mocht je echt de weg op. Zo rond 11.00 uur konden we eindelijk allemaal echt de weg op met een puzzeltocht als opdracht.



We kregen een routekaart mee, waarop stond wanneer we moet linksaf of rechtsaf moesten slaan. Ook kregen we een papier mee met daarop 10 foto's die we onderweg moesten zoeken en daarbij een vraag beantwoorden.

We zijn met een 7 Tuk Tuks vertrokken, in elke Tuk Tuk zaten een 3 tal personen. Waarvan in sommige Tuks onderweg van chauffeur werd gewisseld.



Onderweg hebben we veel plezier gehad en veel gelachen, dit omdat sommige chauffeurs fout reden, zij moesten wennen aan de manier van rijden. We hebben ook veel gezien in de mooie omgeving van bossen en dorpjes. De laatste Tuk Tuk was pas om 12.00 terug

We hadden maar een korte pauze en moesten al gelijk beginnen met de volgende activiteit. Frisbeegolf.

We kregen alsnog even uitleg hoe werkt en de groepen moesten hetzelfde blijven als met de Tuk Tuk tour. Met frisbee moet je de frisbee zo ver mogelijk gooien naar een net (zo weinig mogelijk beurten gooien). Er zijn in totaal 8 netten verdeeld op een groot terrein, maar we waren wel heel snel klaar. Toen hadden we een lekkere lange lunchpauze.



Om 14.00 uur zijn we in 2 groepen verdeeld, ene groep van 12 personen gingen naar de Workshop Zeepketting maken en de andere groep van 10 personen kregen uitleg hoe het werkt om met een Solex (bromfiets) te rijden. Toen mochten we weer de weg op met 10 solexen. We kregen weer een route kaart mee, dus we wisten weer wanneer we linksaf of rechtsaf moeten slaan. Na 1 uurtje rijden namen we pauze met lekker fris of bier op een terras bij een café, daarna nog uurtje rijden terug naar Toon Vertier. Sommige reden heel snel, andere reden langzaam, maar dat lag aan Solex, maar de groep bleef bij elkaar en iedereen heeft ervan genoten.



De andere groep die een zeepketting gingen maken kregen eerst uitleg hoe je zo een ketting moet maken. "tolk" Marja, de moeder van een dove dochter, zij deed dit omdat de gebarentolk zich ziek had gemeld en vervangende heel erg graag met solex tour meereed. Marja zij, ga jij maar solex rijden ik tolk hier wel. Iedereen vond prima. Ze vonden het allemaal erg leuk om een zeepketting te maken en ze waren er snel mee klaar, ze kregen daarna nog een rondleiding in de zeep winkel. Daar kon je zien hoe je zeep kon maken. Toen dat klaar was zijn ze nog lekker op terras wat gaan drinken en kletsen tot de groep van de Solex Tour terugkwam.



Rond 17.00 uur zijn we weer vertrokken richting Osaka, een chinees restaurant in Roosendaal. Dit om de dag lekker af te sluiten. We hebben daar samen genoten van een heerlijk chinees buffet. Iedereen vond deze dag erg geslaagd , met leuke activiteiten en ze waren blij met het mooie weer en de heerlijke zon.



Rond 21.30 uur vertrok iedereen weer opgewekt en volle maag naar huis.

Meer foto kijken: <https://goo.gl/photos/QUNBQcoBZHTK4Kng5>

Nu moet we na gaan denken wat we volgende jaar gaan doen met het dagje uit. Heb je een tip. Mail gerust naar activiteiten@zbsd.nl en je mag ook gerust mee help organiseren.